



### Elfde van de Elfde

Gefeliciteerd! Het is zover. Het carnavalsseizoen is weer begonnen. Het is de Elfde van de Elfde. Tijd voor Jan de Stoker. Tijd voor ons eerste carnavalsfeestje. Tijd voor een nieuwe Prins en/of Prinses. Tijd voor een eerste Seinpost.

### Pronkzitting

We staan nu nog wel aan het begin van het carnavalsseizoen, maar voor je het weet is het januari. Dé maand van onze twee traditionele Pronkzittingen.

Dit jaar met het motto:

La' ma' draaie'!

(vertaald: laat maar draaien!)

De voorbereidingen voor deze twee spectaculaire avonden zijn inmiddels in volle gang. De muziek is vastgelegd, de Senaat is al aan het oefenen en de Raad werkt koortsachtig aan een idee voor een act.

Maar.....

We zoeken nog veel meer talent voor op de bühne. Zang, komische acts, serieuze muzikanten, audiovisuele presentaties,....noem maar op. Lid of geen lid, jong of oud, wel of niet samen met je geleding. Kijk ook eens buiten jouw eigen cluppie en bedenk samen een leuke act.

Laat je inspireren door ons motto, youtube, of misschien heb je wel geen inspiratie nodig. Hoe dan ook: verras ons en meld je aan.

Yori, Chantal, Harry, Hans, Gert en Eus.



### Nieuwe secretaris van de Raad van Elf.

Voor wie wel eens post krijgt van de Raad van Elf, er staat nu een andere naam onder. De Raad is blij met Harry Heinen als secretaris. Harry, de man achter en voor de knoppen van het geluid, zal voor de Raad van Elf de post en de notulen gaan verzorgen.

### Oproep

De redactie van de Seinpost is naarstig op zoek naar een nieuw redactielid. We zoeken iemand die graag stukjes schrijft. Ze mogen verzonnen zijn, maar beter nog: uit het dagelijkse Dwarsliggers leven gegrepen. Met andere woorden...we zoeken iemand die het reilen en zeilen van onze verenging in mooie woorden kan vatten. Belangstelling? Meld je bij Frank Hageman